

# Dragør i 1950'erne

I 1951 flyttede Niels Febber Andersen med sin familie ind i de nyopførte etageejendomme i Engparken. Det var moderne lejligheder, som lå i grønne omgivelser med masser af frisk luft omkring. Nu har han skrevet sine erindringer om barndommen. Han skriver:

»Lejligheden lå på 1. sal tv. og havde en stue, et værelse



og et lille kammer, som vi tre børn skulle dele. Herudover var der en entré med spisekøkken og et lille køkken med gaskomfur og et meget lille isskab, hvori man lagde en stor isblok. Isblokkene blev leveret fra ismejeriet på trappeafsatsen udenfor døren. Var man ikke hjemme, smeltede blokken, og vandet sejlede ned ad trapperne.«

De åbne arealer ved Engparken var et paradis for børnene: »Vi kunne lege hele dagen og kom først op, når vores mor stod på altanen og råbte, at vi skulle komme op og spise. Det var de gamle, danske retter, der kom på bordet: Frikadeller, hakkebøffer (halvt af okse, halvt af hest), høns i peberrodssovs, medisterpølse, boller i karry – og så var der den ugentlige, uundgåelige grøddag.«

1950'erne var tiden, hvor nogle familier fik råd til bil og fjernsyn. Så blev man invite-



ret til fjernsynsaften, f.eks. når der var fodboldlandskamp:

»Helt fyldt op blev stuen, og moren måtte lave kaffe og måske servere hjemmebagt kage, og alle fulgte kampen i vild spænding – undtagen moren, der havde travlt i køkkenet.«

Disse og mange andre erindringsglimt fra 1950'ernes Dragør kan man læse i Niels Febber Andersens erindringsbog »Barn af Engparken«, som netop er udgivet. Hæftet kan købes i Dragør Lokalar-kiv.